



Deze krant verschijnt 1 à 2 x per jaar

Giften van organisaties

Van een aantal organisaties hebben we het afgelopen jaar giften mogen ontvangen:

*Stichting De Kandelaar
€250,-

*Diaconie Prot. Gem.
Maassluis:
gift: €825,64
collecte 20-11-16: €1036,70
KIAM (Kerk In Aktie
Maassluis): €3000,-

*Diaconie Zunderdorp,
collecte 25-9-2016: €129,-

*PCG De Magneet, Maasland
collecte 11-12-16: €164,20

*Bedrijf uit Zuid-Holland,
gift: €3000,-

*Bethelkerk Barendrecht,
kinderkerstfeest: €499,48

Vanzelfsprekend zijn we blij met alle donateurs, want vele kleintjes maken tenslotte één grote. Afgelopen jaar zijn er echter een paar grote giften gedaan door particulieren, variërend van enkele honderden euro's tot een uitschieter van €1550,- ! Omdat we ons kunnen voorstellen dat niet iedereen het op prijs stelt met naam en toenaam genoemd te worden hebben wij deze donateurs per brief bedankt en zullen wij ze hier niet noemen. Maar wat zijn wij dankbaar dat u aan ons gedacht heeft. Nogmaals, bedankt!

Van de voorzitter

Nederland staat op de zesde plaats van de lijst van gelukkigste landen ter wereld. We zijn daarmee een plaatsje gestegen, ten koste van Canada. Het gelukkigst zijn de Noren, staat in het World Happiness Report 2017. Noorwegen lost Denemarken (2) af, dat de afgelopen jaren vaak op één stond. In de top-10 staan alleen maar westerse landen, met na Noorwegen en Denemarken respectievelijk IJsland, Zwitserland, Finland, Nederland, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en Zweden. In het rapport wordt geluk gedefinieerd aan de hand van factoren als: gelijke verdeling van welvaart, sociale verbondenheid, vertrouwen in de samenleving en de overheid, kwaliteit van de zorg en vrijheid. Het is opgesteld door het Sustainable Development Solutions Network, een initiatief van de Verenigde Naties dat regeringen wil stimuleren om het belang van hun burgers voorop te stellen. Indonesië staat op plek 81.

Maar wanneer ben je gelukkig? Gelukkig zijn kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Als we dan kijken naar de vele kansarme kinderen op het eiland Kalimantan. Kinderen die geen ouders meer hebben, kinderen die geen familie meer hebben, kinderen die ouders hebben die hen niet kunnen onderhouden. Wat voor toekomst hebben die kinderen. Wat voor dromen hebben deze kinderen. Gelukkig zijn er kinderen in ons kinderkuis terechtgekomen. Daar vinden ze veiligheid, geborgenheid, gezelligheid om maar een paar voorbeelden te noemen. Ze voelen zich weer gelukkig, "senang" zo als ze dat zelf noemen. Wat is mooier om die kindergen weer te zien stralen. Daar krijg ik een gelukkig gevoel van. Blijft u ons helpen, zodat deze kinderen weer een toekomst hebben/krijgen. Zonder uw steun, zonder uw hulp, zonder uw financiële bijdrage is ons werk helaas niet mogelijk. Wie weet kunt u reclame maken bij familie, vrienden, op uw werk. Hoe meer mensen ons werk zullen steunen, des te meer kinderen kunnen we weer gelukkig maken. Doet u met ons mee?



Elim vierde in maart haar 24^e verjaardag. Mede-oprichter Cees Rijke was uiteraard aanwezig bij deze feestelijke gebeurtenis. Cees is nog altijd nauw betrokken bij het kinderkuis.

Van kinderen voor kinderen

Twee meisjes op een Barendrechtse school waren diep onder de indruk van Stichting Elim. In hun kerk, bij de kindernevendienst, spraken zij daar uitgebreid over. Vera Kastelein en Judith van Leeuwen vroegen zich af of er met de Kindernevendienst iets gedaan kon worden voor de kinderen van onze stichting. In overleg met de leiding werd besloten om voor Stichting Elim te gaan collecteren tijdens de Kinderkerstviering in de Bethelkerk in Barendrecht. Tijdens de dienst werd verteld en werden foto's geprojecteerd om over het leven van de kinderen daar in Indonesië te vertellen. Een heel mooi initiatief van Vera en Judith en dan ook nog een prachtig resultaat. De collecte heeft op een paar centen na € 500,00 opgeleverd. Een mooi gebaar van "kinderen voor kinderen". Vera en Judith, jullie heel erg bedankt namens de kinderen van ons kinderkuis.

Nieuws uit Kalimantan

Cees Rijke bezocht in maart het kindertehuis en maakte weer veel foto's. Een aantal daarvan laten we u hier zien. Er hing een groot spandoek om 'opa' Cees welkom te heten. Het Elim terrein lag er prachtig bij vol groen en mooie bomen die in bloei staan. Ook de gebouwen waren goed onderhouden. De tropen vergt nogal wat van de gebouwen en Elim probeert dan ook jaarlijks onderhoud te plegen om grote problemen te voorkomen.



Alle kinderen helpen mee bij de dagelijkse klusjes; het schoonhouden van het terrein en de gebouwen, de was, koken, en boodschappen doen. Ook Cees ontkwam er niet aan en moest zijn eigen maaltje uit de visvijver vangen. In de vorige nieuwsbrief berichtte we al over de nieuwe vijvers en deze zijn nu volop in gebruik. De vis groeit goed en de vijvers leveren voldoende vis om alle mensen uit het kindertehuis te voeden.



Zoals al eerder vermeld vierde Elim haar 24^e verjaardag. Ter gelegenheid van dit jubileum werd een groot aantal citroen- en bananenbomen geplant. We hopen dat de bomen voldoende fruit produceren om, naast te voorzien in de eigen behoefte, er ook wat van te kunnen verkopen.

Betalingsverzoek

In de vorige editie van deze nieuwsbrief is al aangekondigd, dat Stichting Elim haar donateurs geen voorbedrukte acceptgiro's meer toe zendt. Wij kiezen hiervoor uit kostenbesparend oogpunt en het feit dat de meeste donateurs hun donatie via internetbankieren overmaken. Donateurs die in het verleden aangegeven hebben per acceptgiro te willen betalen, vinden bij hun nieuwsbrief een betalingsverzoek. Daarin staat alle informatie die nodig is om de betaling via internet, dan wel een eigen acceptgiro te voldoen.



Na schooltijd en in het weekend, als alle klusjes gedaan zijn, ontspannen de Elim kinderen zich, net als kinderen hier in Nederland, door te kletsen met vrienden, televisie te kijken, of te badmintonnen. Wat wel even anders is, is hun dagelijkse douche. Deze bestaat uit een flinke emmer water uit een van de vijvers, een douche zoals wij die kennen hebben ze niet!



Na een week zat het er voor Cees weer op en ging hij op weg naar zijn huis op Bali. Op het vliegveld kreeg hij een telefoontje van een paar oud-Elim kinderen, die inmiddels volwassen zijn en een baan hebben, "Opa Cees, we staan buiten en willen je nog graag even zien!". Voor Cees hartverwarmend en voor ons als stichting het bewijs dat we echt een verschil kunnen maken en deze kinderen niet alleen een toekomst bieden maar ook een fijne jeugd om op terug te kijken.



Een andere bijzonderheid in de tropen zijn de tropische dieren die ongenodigd langskomen. Zo kwam deze groene slang, een spitskopslang die ongevaarlijk is en op ratten jaagt, even langs. De kinderen weten dat deze slang ongevaarlijk is en laten hem verder met rust. Immers, hij vangt ratten en deze vormen een flinke plaag in Indonesië.



Lege pennen/viltstiften

Zoals u weet verzamelen wij lege balpennen en viltstiften. Via de recycling krijgen we daar geld voor. Daar wordt alles omgesmolten en worden er plastic gieters of bloempotten van gemaakt. Een mooi voorbeeld van duurzaamheid. Een balpen levert ons 2 cent per stuk en een viltstift 1 cent.

Tot nu toe heeft het ons €800,- opgeleverd. Op tal van plaatsen wordt mee gespaard. Onlangs kregen we een vuilniszak vol wat verzameld was in Noorden.

Hoe kunt u ons daarmee helpen?

U kunt meespelen en het verzamelde materiaal afgeven in Maassluis of Ridderkerk. Maar het kan ook als volgt. U kunt bijvoorbeeld een inzamelactie in uw omgeving organiseren door o.a. scholen mee te laten spelen.

Als u een verhuisdoos vol hebt gespaard kunt u dit gratis opsturen naar het recyclebedrijf. U krijgt dan van ons een mail met het adres en code, die u kunt opplakken op de doos. Zodra de doos binnen is, krijgen wij een bevestigende mail. Een keer per jaar (december) wordt het verzamelde bedrag naar de stichting overgemaakt.

Doet u met ons mee? Vele kleintjes maken één grote. Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Stichting Elim
Postbus 2064
3140 BB Maassluis

e-mail adres

info@stichting-elim.nl

website

www.stichting-elim.nl

Tel. 0180-423975

(K. Verwey, voorzitter)

Rekeningnummer

NL29INGB0005500659
t.n.v. St. Elim Maassluis
Vermeld a.u.b. post- of
e-mailadres bij uw gift.

Volg ons op Facebook

[www.facebook.com/
stichting.elim](http://www.facebook.com/stichting.elim)

Het drukken en versturen van deze nieuwsbrief betaalt de stichting vanuit uw contributie.

Natuurlijk blijven wij deze papieren variant met plezier opsturen. Mocht u wel op de hoogte willen blijven maar vanuit een kostenbesparend - en milieu vriendelijke - overweging liever geen papieren nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan kan dat.

Stuur een mail naar

info@stichting-elim.nl

met het e-mail adres waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Dan zenden wij deze in digitale vorm naar u toe.

Financiële toekomst van Elim

Zowel in 2015 als in 2016 waren de lasten hoger dan wij konden dragen. Ook in 2017 zien we een tekort verschijnen, we hebben helaas al aanspraak moeten maken op onze reserves.

De jaarlijkse kosten voor het runnen van het tehuis bedragen zo'n 37.000 euro. De school kost Elim zo'n 8.000 euro per jaar. Het resterende bedrag voor het runnen van de school, zo'n 15.000 euro is afkomstig van betalende leerlingen uit de omgeving en subsidie van de Indonesische overheid. Het is aan Stichting Elim om jaarlijks het totaalbedrag van zo'n **45.000** euro per jaar bijeen te brengen. Dit lukt grotendeels. De giften op eigen initiatief door particulieren, kerken en andere organisaties leveren jaarlijks zo'n 28.000 euro op. We mogen zo'n 480 donateurs incasseren, hetgeen jaarlijks zo'n 13.500 euro oplevert. Totaal bedragen de inkomsten dus zo'n **41.500** euro. Kortom: een tekort! Cees heeft met eigen ogen gezien dat Isaac en Nonoi er alles aan doen om zelf in hun onderhoud te kunnen voorzien. Er worden kosten gedrukt waar dat mogelijk is. Maar toch blijft er een tekort.

Het teruglopen van de inkomsten heeft te maken met het teruglopend aantal donateurs. Men wil zich niet meer structureel binden. Het komt er steeds meer op neer dat we afhankelijk zijn van eenmalige grote donaties of legaten. We willen een beroep doen op ons netwerk, dus ook via deze weg de oproep aan u:

Kunt u ons in contact te brengen met bedrijven/organisaties die ons zouden willen sponsoren?



HOE IS HET NU MET....?

Supardi is in mei 24 jaar geworden. Hij was tamelijk 'oud' toen hij bij Elim terecht kwam: 16 jaar. "Ik wilde graag een opleiding volgen, maar mijn moeder had daar geen geld voor. Mijn vader was al jaren eerder overleden. Via een predikant hoorde ik van Elim en gelukkig kon ik daar terecht".

Hij heeft er 3 jaar gewoond en bezocht er de middelbare landbouwschool. "Nu woon ik in Pontianak en mijn dagen zijn goed gevuld: 's ochtends werk ik als monteur van air-conditioners, 's middags en 's avond studeer ik."

Supardi doet de opleiding voedingstechnologie aan Polteq, een opleidingsinstituut in Pontianak, dat vergelijkbaar is met het HBO in Nederland. Een logisch vervolg op de opleiding die hij bij Elim volgde. Verder vertelt hij: "Ik spreek mijn moeder en broers nog regelmatig en bezoek mijn geboortedorp wanneer ik kan".

Over de toekomst zegt hij:

"Misschien eerst trouwen, haha! Of nee, eerst maar eens een eigen huis, misschien een eigen zaak en dan trouwen."

Over zijn tijd bij Elim is hij duidelijk: "Ik ben blij dat ik bij Elim terecht kon. Niet alleen de schoollessen waren belangrijk, maar ook leerde ik er hoe je elkaar kunt helpen groeien. Bij Elim is altijd een sfeer van saamhorigheid."

Foto: Supardi tijdens zijn laatste jaar bij Elim (zittend, rechts)

